

Jan van meenen  
&  
Uitgeverij *P*  
nodigen u en uw vrienden uit  
op **zaterdag 27 september 2014** om **19.30 uur**  
in de **Gotische zaal van het Kortrijkse stadhuis**  
Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk  
op de voorstelling van zijn nieuwe bundel

# *Lichtgezichten*

JAN VAN MEENEN

## PROGRAMMA

- o **Stefan Vancraeynest** presenteert.
- o Vriend dichter **Paul Rigolle** leidt **Lichtgezichten** in.
- o Auteur **Jan van meenen** leest voor.
- o Muzikale intermezzo's door **Lyronde**.
- o Uitgever **Leo Peeraer** overhandigt het eerste exemplaar.
- o Receptie in de Gravin Beatrijszaal.

*Gelieve bijgevoegd antwoordstrookje voor donderdag 25 september 2014  
aan Uitgeverij P terug te bezorgen via post of e-mail: [contact@uitgeverijp.be](mailto:contact@uitgeverijp.be)*

## Want blijven wil het meer

De nacht is vuurwerk dat is blijven hangen:  
sprankelend wit. Zwart dat vol leven zit  
vol lustige vermenigvuldiging.  
De maan, een kaatsbal met geschaafde wangen.

Alles is heden. Verleden. Zou ook toekomst  
kunnen zijn. Want verder schrijven wil het meer,  
de droom waarin we drijven.

*Lichtgezichten* rijft je met een lieflijk briesje zachtjes binnen in *la bella Italia* en andere mooie plekken. De dichter heeft oog voor het ludieke en de schoonheid van het eenvoudige. Een fietser 'die haast belachelijk voor een stoplicht wacht, met ver in het verschiet een oprijlaan van wijde' passeert niet onopgemerkt. De maan wordt 'een kaatsbal met geschaafde wangen' en de golven 'rollen hun spieren'. De gedichten zijn ingetogen, maar niet verlegen. Zacht, maar niet zweverig. Ze zijn als een heerlijk geurende lentesoep, net op temperatuur.

"De poëzie van Jan van meenen steekt vol aarzelende schoonheid, bewust kleingehouden voor het geweld van grote woorden. *De dichter loopt aan de hand van Giotto en stofstuift puinpijn uit zijn longen. Taalrijk gaan de geruchten. Van mond tot mond. En over dit alles ligt, lipzacht, een lila opgewonden licht.* In de poëzie van van meenen sterven de dichters niet, *ze verstillen zoals reigers gaan. Zoals letters als libellen keren in het wit.*" (Paul Rigolle)

JAN VAN MEENEN is leraar Nederlands en Dramatische expressie. Eerder bracht hij de bundels *Aarzelend gedicht* en *Weerwerk* uit. Hoewel geen veelschrijver, duiken geregeld gedichten van hem op in tijdschriften en tal van bloemlezingen. Met *Lichtgezichten* wil hij –in weerwil- lieflijk tegen het leven aan blijven kijken zolang het zont, zolang het blijft.

### ANTWOORDSTROOKJE

Naam: .....

Adres: .....

Telefoon: ..... E-mail: .....

- zal alleen/met ... pers. aanwezig zijn op zaterdag 27 september om 19.30u in de Gotische zaal van het Kortrijkse stadhuis.
- tekent in voor *Lichtgezichten* tegen de verkoopprijs van € 16,00 (64 blz.) via overschrijving op rekening IBAN BE08 4310 5290 8113, BIC KREDBEBB en vermeldt het bestelde.
- haalt de bundel op bij de voorstelling.
- wenst de bundel thuis te ontvangen (verzendkosten € 3/exemplaar).
- kan niet aanwezig zijn maar tekent in en krijgt de bundel na betaling door Jan zelf bezorgd.

Graag dit strookje voor 25 september 2014 bezorgen aan Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 9 te 3000 Leuven.

T 016 23 12 45 E [contact@uitgeverijp.be](mailto:contact@uitgeverijp.be)

